



## 't Stoofje

*waar je samen jezelf kunt zijn*



## Bij 't Stoofje doen we het samen

Ons jubileumjaar is aangebroken! Vijftig jaar geleden is het, dat drie franciscaanse zusters 't Stoofje oprichtten in de pandjes in de Stoofstraat. Eerst als crisisopvang, en in 2007 kreeg 't Stoofje de vorm zoals we die nu kennen: een ontmoetingshuis waar je samen jezelf kunt zijn. In deze nieuwsbrief lees je alles over de mooie plannen die we hebben voor ons jubileumjaar. Wees van harte uitgenodigd!

### Samen maken we een Social Sofa

Bij een jubileum hoort een cadeau. Niet voor onszelf, maar van ons allemaal aan iedereen in Oudenbosch. We gaan namelijk samen een Social Sofa maken: een mozaïeken bank – de Stoofa – als kunstwerk. Want even zitten met een bakje koffie en samen bijpraten is wat bij 't Stoofje natuurlijk veel gebeurt. Deze maand hebben we tekeningen gemaakt voor het ontwerp en vanaf september gaan we dat samen in mozaïek op de bank plakken.

Dit alles doen we onder begeleiding van kunstenaar Anneke Wijn, winnaar van de Cultuurprijs Halderberge 2021. Anneke heeft eerder al het maken van de Social Sofa's bij Seppe begeleid. Je kent haar misschien ook wel van 'Ik vergeet je niet'. Als de Stoofa klaar is, komt de bank op het nieuw in te richten pleintje op de Varkensmarkt. Zaterdag 14 september, bij de start van de Open Monumentendagen / Kunst- & Atelier Route Halderberge, komt burgemeester Bernd Roks het eerste steentje leggen. Je bent dat weekend van harte welkom om ook zelf een paar steentjes op de Stoofa te komen plakken. Want een Social Sofa is pas echt een Stoofa als we 'm samen maken!



Wil je ook financieel een steentje bijdragen aan de Stoof Sofa? [Klik dan hier](#).

## 14 & 15 september zetten we onze deuren open!

Tijdens de Open Monumentendagen / Kunst- & Atelier Route Halderberge kun je niet alleen de Stoofa komen beplakken; we zetten dat hele weekeinde onze deuren open om iedereen in Oudenbosch en omstreken te laten zien wat voor een mooie, bijzondere plek 't Stoofje al vijftig jaar is! Ons eigen Stoof Atelier, de [CreaBea groep](#) van dinsdag, is al druk bezig om werken te maken om dat weekend te exposeren en te verkopen. We maken zoveel mogelijk gebruik van materialen uit onze kringloopwinkel, die we 'upcyclen' tot iets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan tassen van oude spijkerbroeken en blouses. De eerste werken zien er al prachtig uit. Ook de winkel is dat weekeinde in feest sfeer en de kleding van het nieuwe seizoen hangt voor het eerst in de rekken. Daarnaast verkopen we die dag oogst van ons Wij-landje, huisgemaakt gebak en natuurlijk is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom om een kijkje in 't Stoofje te komen nemen. Verleden, heden en toekomst van 't Stoofje zullen in beeld te zien zijn. We nodigen je hierbij dus van harte uit!\*

### Verbinding met jezelf en met anderen

In deze periode ronden we alweer de derde editie af van de cursus Creatief Leven, een cursus voor mensen die meer verbinding in hun leven willen ervaren en hier graag zelf iets aan willen doen. Mede dankzij de enthousiaste oud-deelneemster Doortje haalde de cursus in mei de [voorzijde van de Halderbergse Bode](#). In het najaar start de vierde cursus, om precies te zijn op vrijdagochtend 11 oktober. [Klik hier voor meer informatie en aanmelden](#).

Eerder die maand, op dinsdagavond 1 oktober, organiseren we samen met de gemeente Halderberge weer een lezing tijdens de Nationale Week tegen Eenzaamheid. Vorig jaar stond Manu Keirse in de Basiliek en dit jaar doet Thijs Launspach Fidei et Arti aan. [Thijs Launspach](#) is psycholoog, schrijver en spreker en deed onderzoek naar hoe je mentaal gezond blijft in een 'gestoorde' wereld. Dit zal ook het thema van zijn lezing zijn. Uit zijn onderzoek blijkt, dat verbinding het tegengif is in een wereld van nooit-genog-zijn. Verbinding met jezelf, maar ook met anderen, want mentaal gezond blijven is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid. En dat omarmen wij in 't Stoofje van harte.



### Cursus Leven als Franciscus en Clara

In de vastentijd gaven we in 't Stoofje de cursus '[Leven als Franciscus](#)'. Zes ochtenden kwamen we bij elkaar rondom de waarden van Franciscus van Assisi, waaronder eenvoud, duurzaamheid en kwetsbaarheid. We hebben gemediteerd, getekend, gezongen en sacraal gedanst op het Zonnelied. En we bezochten stadsklooster San Damiano in 's-Hertogenbosch, waar broeder Roland Putman een inspirerende ochtend voor ons verzorgde. Het is zo goed bevallen, dat we volgend jaar in de vastentijd begin maart weer met elkaar op weg willen en dan met Clara van Assisi, Franciscus' eerste vrouwelijke volgeling. Heb je interesse om mee te doen, [laat het ons weten](#), dan houden we je op de hoogte als de precieze data bekend zijn.

\* Genodigden voor de jubileumborrel op dinsdag 24 september ontvangen hiervoor begin augustus per mail een uitnodiging

### Pelgrimsdag groep 8 De Bukehof

Het stapeltje steentjes in onze achtertuin is dit jaar weer wat gegroeid. De leerlingen van groep 8 van de Oudenbossche basisschool De Bukehof legden er aan het slot van hun pelgrimsdag eind maart weer een stuk of 25 bij. Die steentjes hadden ze in de klas beschilderd of beschreven. Net als pelgrims die de camino lopen, droegen ze hun eigen steentje de hele wandeldag bij zich. Om 'm na afloop in onze terrastuin achter te laten. Want wie wandelt, loopt iets los. We zijn dankbaar dat we dit, als onderdeel van het project [Pelgrims voor een dag](#), de leerlingen mogen meegeven zo aan het einde van hun basisschooltijd.

### Tijd voor Senioren bij 't Stoofje

In maart waren we op tv! En wel in het programma Tijd voor Senioren van Els de Lange, mogelijk gemaakt door de gemeente. Wat maakten Els en haar cameraploeg er een warm bezoekje van. Het was lang niet zo spannend als we vooraf dachten. En al in de tweede aflevering van de reeks werden de opnames bij 't Stoofje uitgezonden. Heb je ons gemist? [Kijk de aflevering dan hier terug](#).



### Slakken...!

Ook het [Wij-landje](#), de moestuin van 't Stoofje, had dit voorjaar vele, vele naaktslakken op bezoek. Tot eind mei aten ze alle (álle) geplante sla, boontjes en bloemen op die onze vrijwilligers met zoveel liefde thuis hadden voor-gezaaid. Je zou er bijna aanplantingsangst van krijgen...! Gelukkig was daar begin juni eindelijk de eerste oogst van het Wij-landje: 4 aardbeitjes, een zakje peultjes en een bosje margrietten. Nog nooit waren we zó blij met de eerste oogst! Onze [CreaBea-groep](#) wist wel raad met de nationale slakkeninvasie: ze lieten zich erdoor inspireren en maakten prachtige, kunstig-beschilderde huisjesslakken. En die durfden we voor de foto wél bij de eerste oogst te zetten...

Elke donderdagmiddag gaat er een groepje mensen moestuinieren op ons Wij-landje aan de rand van Oudenbosch. Wat we terug horen, is dat het zo rustgevend is. Het hoeft allemaal niet snel en met veel 'productie', je bent gewoon lekker samen wat aan het werk en drinkt tussendoor een kop thee met verse kruiden uit de tuin met elkaar terwijl de vogeltjes je toezingen. Heb je zin om aan te sluiten, [meld je dan bij ons aan](#).

### Vier ons jubileum mee als vrijwilliger

Wat is een mooier moment om je aan te melden als vrijwilliger bij 't Stoofje dan in ons jubileumjaar? Samen werken, samen vieren, zo doen we dat bij de Stoof. Onze vrijwilligers vertellen ons dat 't Stoofje ook voor hen een plek is voor ontmoetingen, voor een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en voor structuur in je week. Je kunt bij ons heel veel verschillende dingen doen. Op dit moment hebben we met name behoefte aan:

- Gastvrouw of -heer
- Huishoudelijke hulp
- Gastvrije kok
- Marktplaats liefhebber

Al onze vacatures staan op de handige website Halderberge Voor Elkaar. Je kunt via die vrijwilligerswebsite reageren, mailen naar stoofjehierennu@hetnet.nl of bellen: 06-33148512.

### Samen werken, samen vieren

Bij 't Stoofje zijn we er graag voor elkaar. We werken samen en we vieren samen. Na de Stoofpotmaaltijden wassen we samen af. En nu gaan we samen een Social Sofa maken. Want als je samenwerkt, je met elkaar verbindt, voel je je pas echt mens. We wensen je een mooie zomer, vol verbinding. Met jezelf en met de ander. Want zoals Loesje al zei:

Waarom moeilijk doen  
als het samen kan